

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΩΣ ΚΥΒΕΡΝΑ

Τραγούδι Νο 8

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Όταν σε βλέπω βρε μικρή μου ζαχαρώνομαι
και η καρδούλα μου πηδάει σαν το τόπι.
Για λίγον έρωτα στ' αλήθεια ξελιγώνομαι
και δεσ πως τρέχει απ' τα χείλη μου...σορόπι.

ΣΟΝΙΑ: Άσε τα έξυπνα τα λόγια σου Σωκράτη μου
και μη θαρρείς με κάτι τέτοια θα με πείσεις
για νάσαι ο άνδρας που θα δώσω την αγάπη μου
θα πρέπει πρώτα αληθινά να μ' αγαπήσεις.

ΜΑΖΙ: Μικρή μου Σόνια
ως που τα χιόνια
να' ρθούνε στα μαλλιά
θα σ' αγαπώ
και θα ζητώ
τα πλάνα σου φιλιά.
Πώς σε ποθώ αυτό δεν είναι ψέμμα.
Μία έχω ιερό σκοπό.
Με μια ματιά σου μ' άναψες το αίμα
γιαυτό βρε Σόνια σ' αγαπώ !!!

(ΜΙΣΤΕΡ ΚΑΙΡΟ)

Ο ΤΑΝ Ο ΕΡΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΑ

ΕΦΥΠΡΑΤΗ ΕΝ ΕΩΣ ΝΥΝ



Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

Handwritten musical notation on a single staff with lyrics below it.

και ενώ μεταφράζει αίμα Γιατί βρε εσύ για εμένα
 Μικρή μου εσύ για εμένα χιόνια καρδίαν στα μάτια μου -
 Πώς - μικρή μου εσύ για εμένα χιόνια καρδίαν στα μάτια μου -
 ... αλλά - θα βρεθεί πάλι και τα ημένα σου γι
 ... και - θα βρεθεί πάλι και τα ημένα σου γι -
 ... για - Πώς πο - θα σου βρεθεί να φέρω μαζί μου | ε - εσύ σου
 ... για - Πώς πο - θα σου βρεθεί να φέρω μαζί μου | ε - εσύ σου
 ... με κρέμα τσιγάρα μου μεταφράζει αίμα
 ... πόρ - με κρέμα τσιγάρα μου μεταφράζει αίμα Γιατί βρε εσύ για εμένα
 Γιατί βρε εσύ για εμένα πώς -
 Πώς Γιατί βρε εσύ για εμένα πώς -

ΌΤΑΝ Ο ΕΡΩΣ ΚΥΒΕΡΝΑ

ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ ΣΟΝΙΑ

Γρηγ. Πυριαλάκος - Μαρία Σαλιτήρη

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Όταν σε βλέπω βρε μικρή μου ζαχαρώνομαι και η καρδούλα μου πηδάει σαν το τόπι.

Για λίγον έρωτα σ' αλήθεια ξελιγώνομαι και δεσ πως τρέχει απ' τα χείλη μου...σορόπι.

ΣΟΝΙΑ: Άσε τα έξυπνα τα λόγια σου Σωκράτη μου και μη θαρρείς με κάτι τέτοια θα με πείσεις για νύσαι ο άνδρας που θα δώσω την αγάπη μου θα πρέπει πρώτα αληθινά να μ' αγαπήσεις.

ΜΑΖΙ: Μικρή μου Σόνια

ως που τα χιόνια να' ρθουνε στα μαλλιά

θυ σ' αγαπάω

και θα ζητάω

τα πλάνα σου φιλιά.

Πώς σε ποθώ αυτό δεν είναι ψέμμα

Μα έχω ιερό σκοπό.

Με μια ματιά σου μ' άναγες το αίμα

γιαυτό βρε Σόνια σ' αγαπώ !!!