

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΡΕΣΤΗ Χ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΙ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1973

Τὴν 2.12.1972, εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Α.Β.Σ.Θ., ἐγένετο ἡ ἐορτὴ τῆς ὑποδοχῆς τῶν νέων φοιτητῶν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 1972 - 1973, οἱ ὅποιοι ἐπέτυχον εἰς τὰς εἰσαγωγικὰς ἐξετάσεις. Τὴν ἐορτὴν ἐτίμησε διὰ τῆς παρουσίας του ὁ Ὑφυπουργὸς Περιφερειακῆς Διοικήσεως Κεντρικῆς καὶ Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Ἰωάννης Ἀναστασόπουλος. Κατ' αὐτὴν ὠμίλησαν ὁ Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς κ. Ὀρέστης Χ. Παπαθασιλείου, ὁ Ὑφυπουργὸς κ. Ἰωάννης Ἀναστασόπουλος, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδα, καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Συλλόγου Φοιτητῶν τῆς Σχολῆς κ. Κωνσταντῖνος Δῆμος.

Εἰς τὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύονται αἱ ὁμιλίαι τοῦ κ. Κοσμήτορος τῆς Σχολῆς, τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐθνικοῦ Συλλόγου Φοιτητῶν.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ
κ. ΟΡΕΣΤΗ Χ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἀγαπητοὶ νέοι φοιτηταὶ καὶ φοιτήτριαι,

Μὲ τὴν ἐπιτυχίαν σας εἰς τὰς εἰσαγωγικὰς ἐξετάσεις ἀποκτήσατε πλέον τὴν ιδιότητα τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ πολίτου καὶ τὴν τιμὴν νὰ εἰσθε φοιτηταὶ τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

Ἐν τούτοις, ἡ εἰσόδός σας εἰς τὴν Σχολὴν μας δὲν ἀποτελεῖ τέρμα ἀλλὰ τὴν ἀρχήν, διότι τώρα πρέπει νὰ καταβάλετε κάθε προσπάθειαν προπαρασκευαζόμενοι διὰ τὴν μεγάλην ἀποστολὴν σας ὡς ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς πολιτείας καὶ τῆς κοινωνίας. Κάθε ἀπόφοιτος Σχολῆς μὲ ἀνωτάτην μόρφωσιν εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι ἡγετικὸν στέλεχος τῆς κοινωνίας. Μόλις πάρετε τὸ δίπλωμά σας θὰ ἔχετε νὰ διευθύνετε ἀνθρώπους τοὺς ὁποίους διὰ νὰ διοικήσετε θὰ πρέπη νὰ ὑπερέχετε ὄχι μόνον εἰς γνώσεις ἀλλὰ προπαντὸς ἠθικῶς καὶ πνευματικῶς. Εἰς οὐδὲν ἄλλο ἐπάγγελμα δὲν ἔχει τόσην σημασίαν ἡ ὀρθὴ σκέψις, ἡ ἐγκαιρὸς πρόβλεψις, ἡ ὀρθὴ ἀπόφασις καὶ ἡ καλὴ ὀργάνωσις, ὅσον εἰς αὐτὸ τὸ ὅποιον ἤδη ἀκολουθεῖτε. Πρέπει λοιπὸν εἰς τὰ τέσσαρα ἔτη κατὰ τὰ ὁποῖα θὰ φοιτήσετε ἐδῶ νὰ γίνετε ἀξιολογούμενοι, μὲ τὴν βοήθειάν μας, διὰ τὴν μεγάλην σας ἡγετικὴν ἀποστολὴν.

Εἶπα μὲ τὴν «βοήθειάν μας», διότι μόνοι σας πρέπει νὰ ἀποκτήσετε τὰς γνώσεις, τὰς ἱκανότητας καὶ προπαντὸς τὸν ἠθικὸν ἐξοπλισμὸν, ὃ ὁποῖος χρειάζεται διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς. Ἐμεῖς οἱ καθηγηταὶ σας μόνον νὰ σᾶς βοηθήσωμεν δυνάμεθα εἰς αὐτό.

Ἡ πρώτη προσπάθειά σας εἶναι νὰ μάθετε νὰ μαθαίνετε, διότι ὁ παραγαλισμὸς τὸν ὁποῖον ἀπὸ τὸ σχολεῖον ἴσως ἔχετε συνηθίσει, δὲν ἀποτελεῖ μέθοδον μαθήσεως. Θὰ μάθετε καὶ θὰ γνωρίζετε κάτι ὅταν θὰ εἰσθε εἰς θέσιν νὰ τὸ χρησιμοποιήσετε καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόσετε στὰ πλέον ποικίλα προβλήματα τὰ ὁποῖα πιθανὸν νὰ σᾶς παρουσιαστοῦν. Καὶ τοῦτο θὰ ἐπιτευχθῆ μόνον ὅταν αἱ γνώσεις σας γίνουν κτῆμα σας διὰ τῆς δημιουργικῆς διανοητικῆς σας ἐργασίας. Φυσικὰ ἡ μνήμη θὰ πρέπη νὰ συγκρατῆσιν ὠρισμένες βασικὰς ἐννοιες, ἀλλὰ ἐὰν προσπαθήσετε νὰ μάθετε χρησιμοποιώντας μόνον τὴν μνήμην φοβοῦμαι πὼς δὲν θὰ μάθετε τίποτε.

Διὰ νὰ ἀσκήσετε τὸν νοῦν σας εἰς τὴν ἐνεργητικὴν μάθησιν, τὸ πρῶτον τὸ ὅποιον πρέπει νὰ συνηθίσετε εἶναι νὰ γνωρίζετε νὰ... ξεχνάτε! Δηλαδή ἐξ ἐκάστου κεφαλαίου γνώσεων πρέπει νὰ γνωρίζετε νὰ ἐπιλέγετε ποίας βασικὰς ἐννοίας πρέπει νὰ κάμετε κτῆμα σας καὶ ποίας μπορεῖτε ἀκινδύνως νὰ ξεχάσετε. Πρέπει ἡ μάθησίς σας νὰ γίνῃ ἐντόνως ἐνεργητικὴ καὶ δημιουργικὴ, διότι μόνον

τότε αναπτύσσονται ή λογική σκέψις, ή κρίσις και ὄλαι ἐν γένει αἱ διανοητικαί σας ἰκανότητες, ἄλλωστε ἐδῶ τείνει και ὁ σκοπὸς κάθε ἐκπαιδεύσεως.

Εἶναι ἀδύνατον ἐδῶ εἰς τὴν Σχολὴν νὰ μάθετε ὄλα ὅσα θὰ χρειασθῆ νὰ χρησιμοποιήσετε ἢ νὰ ἐφαρμόσετε εἰς τὴν σταδιοδρομίαν σας και τοῦτο ἰδιαίτερα σήμερον, ὅπου μὲ τὴν ἀλματώδη πρόοδον τῆς ἐπιστήμης δὲν δύναται κανεὶς νὰ διδάξῃ ἐκεῖνα τὰ ὅποια θὰ χρειασθοῦν μετὰ 10 ἢ 20 ἔτη ἀπὸ σήμερον. Ὁ ὄγκος τῶν γνώσεων ὁ ὅποιος τίθεται σήμερον εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἀνθρώπων κατέστη τόσον μεγάλος, ὥστε ἡ συμβατικὴ ἐκπαίδευσις νὰ μὴ δύναται νὰ τὸν μεταδώσῃ. Ἡ ἐκπαίδευσις πρέπει ὡς ἐκ τούτου νὰ εἶναι συνεχῆς και ἀδιάκοπος.

Σκοπὸς τῆς ἐκπαιδεύσεως δὲν εἶναι νὰ κατασκευάσῃ ἀνθρώπους - λεξικά, ἀλλὰ ἡ ἀνάπτυξις ὄλων τῶν ψυχικῶν, διανοητικῶν και σωματικῶν ἰκανοτήτων πρὸς ὄρασιον κατευθυνομένην ὑπὸ τῶν ἀρχῶν τῆς λογικῆς και τῆς ἠθικῆς, εἴτε εἰς τὸ καθαρῶς ἐπιστημονικὸν πεδίον εἴτε εἰς τὴν πρᾶξιν. Διότι τότε μόνον θὰ εἴσθε χρήσιμοι εἰς τὴν κοινωνίαν, εἰς τὴν πατρίδα, εἰς τὴν οἰκογένειάν σας και εἰς τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτὸν σας.

Εἰς τὴν σταδιοδρομίαν σας θὰ συνεργασθῆτε μὲ ἄλλους, θὰ διοικηθῆτε και θὰ διοικήσετε και διὰ τοῦτο ἐκτὸς ἀπὸ τὰς γνώσεις χρειάζονται και ἄλλαι ἰκανότητες και προσόντα, πρὸ παντὸς δὲ ἠθικὰς δυνάμεις στηριζόμενες εἰς ἕνα βαθύ αἴσθημα δικαιοσύνης. Δὲν θὰ μπορέσετε ποτὲ νὰ διοικήσετε ἀνθρώπους ἂν κρίνετε διαφορετικὰ τὸν ἑαυτὸν σας ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἢ ἂν κάνετε διακρίσεις μεταξὺ τῶν ὑφισταμένων σας. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον διὰ νὰ μπορέσετε αὔριον νὰ εἴσθε οἱ ἡγέται, πρέπει ἀπὸ σήμερον νὰ εἴσθε αὐστηροὶ μὲ τὸν ἑαυτὸν σας. Ἐὰν δὲν μάθετε ἀπὸ σήμερον νὰ ἐκτελήτε κάθε ἐργασίαν σας μὲ εὐσυνειδησίαν και ἀκρίβειαν, δὲν θὰ μπορέσετε αὔριον νὰ ζητήσετε εὐσυνειδησίαν και ἀκρίβειαν ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Ἐδῶ εἰς τὴν Σχολὴν θὰ ζήσετε τέσσαρα χρόνια μαζί μὲ τοὺς συναδέλφους σας, τοὺς καθηγητὰς σας και τὸ διδακτικὸν και διοικητικὸν προσωπικὸν τῆς Σχολῆς· δεῖξτε ἀγάπην πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς μορφώσεώς σας, πρὸς τὸν συνάδελφον συμφοιτητὴν σας, μὴ ἀνεχθῆτε συμβιβασμούς, μάθετε νὰ ὑποτάσσετε τὸ ἀτομικὸν συμφέρον εἰς τὸ γενικόν. Γενικὸν συμφέρον ὄλων σας εἶναι ἡ ἐξύψωσις τοῦ κύρους τῆς Σχολῆς μας· φροντίστε ὁ τίτλος τὸν ὅποιον θὰ πάρετε νὰ ἀποκτήσῃ ὅσον τὸ δυνατόν μεγαλυτέραν πραγματικὴν, ἠθικὴν ἀλλὰ και ὄλικὴν ἀξίαν. Μάθετε νὰ αὐτοπειθαρχῆτε και νὰ ὑπακούετε διὰ νὰ μπορέσετε αὔριον νὰ ἀξιώσετε και νὰ ἐπιβάλετε πειθαρχίαν. Ὑπακούετε προθύμως εἰς τοὺς κανονισμοὺς τῆς Σχολῆς και εἰς τοὺς ἔχοντας τὴν εὐθύνην τῆς διοικήσεώς της. Παρακολουθεῖτε τακτικῶς τὰ μαθήματα, τὰ φροντιστήρια και τὰς ἀσκήσεις και μὴ λησιμονῆτε ὅτι «φοιτητῆς» εἶναι ἐκεῖνος πού «φοιτᾷ», και ἐκεῖνος ὁ ὅποιος δὲν παρακολουθεῖ τὰς παραδόσεις στερεῖται μόνος του ἀπὸ τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκαλῆται «φοιτητῆς». Αἱ σπουδαὶ σας εἰς τὴν Σχολὴν μας και γενικῶς αἱ πανεπιστημιακαὶ σπουδαὶ στηρίζονται εἰς τὴν λεγομένην ἀκαδημαϊκὴν ἐλευθερίαν, δὲν ἐλέγχεται δηλαδὴ

καθημερινῶς ἢ παρουσία σας καὶ ἡ ἐπιμέλειά σας, ἐκτὸς θεθαίως τῶν φροντιστηριακῶν ἀσκήσεων. Δι' αὐτὸ προσέξτε μὴν κάνετε κατάχρησιν τῆς ἀκαδημαϊκῆς αὐτῆς ἐλευθερίας διότι τὴν εὐθύνην τὴν ἔχετε πλέον μόνοι σας. Μὴν ἀφήνετε νὰ περνᾷ ὁ καιρὸς χωρὶς μελέτην καὶ ἐργασίαν. Κάθε ἐπιστήμη εἶναι ἀπέραντη καὶ ἡ ζωὴ δυστυχῶς ἀρκετὰ σύντομη. Ὅπως καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ὀμιλίας μου ἀνέφερα, εἰς τὴν Σχολὴν δὲν θὰ τελειώσετε τὰς σπουδὰς σας ἀλλὰ οὐσιαστικὰ μόνον τὰς ἀρχίζετε καὶ θὰ χρειασθῆ νὰ τὰς συνεχίσετε εἰς ὅλην τὴν ζωὴν. Ἐπειδὴ δὲ ἡ πλέον ιδεώδης ἐποχὴ διὰ τὴν μάθησιν εἶναι τὰ μετεφηθικά χρόνια, μὴν ἀφήνετε τὰ χρόνια αὐτὰ ἀνεχμετάλλευτα.

Θὰ συναντήσετε ἀσφαλῶς δυσκολίας εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς φοιτητικῆς σας ζωῆς, ριχθῆτε ὅμως μὲ πείσμα εἰς τὸν ἀγῶνα. Ὁ ἀγῶνας σας θὰ φέρῃ τὴν νίκην ἢ μᾶλλον ὁ ἀγῶν εἶναι ἤδη νίκη καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ἀγωνιστὴς δὲν ἐπιτυχάνῃ ἐν τῷ συνόλῳ του τὸν σκοπὸν διὰ τὸν ὁποῖον ἀγωνίζεται. Δὲν ὑπάρχει ἀγωνιστὴς ἡττημένος. Τὴν ζωὴν τὴν κατακτᾷ ὁ ἄνθρωπος ὅταν ἀποφασίσῃ νὰ μὴ νικηθῆ. Ὅσα ἐμπόδια καὶ ἂν παρουσιασθοῦν μπροστὰ σας θὰ τὰ ὑπερπηθῆτε ἀγωνιζόμενοι. Ὁπλισθῆτε μόνον γερὰ καὶ πιστέψατε εἰς τὸν ἀγῶνα σας. Μὲ ὄπλον τὴν μὀρφωσίν σας θαδίσσατε πρὸς τὴν κατάκτησιν τῶν κορυφῶν τῆς πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς καὶ πρὸς τὴν κατάκτησιν τῶν ἰδανικῶν τὰ ὁποῖα συνθέτουν μίαν ἀκεραίαν καὶ ὠλοκληρωμένην προσωπικότητα.

Ἡ πίστις αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ εἶναι ξηρὰ καὶ φιλάρεσκος αὐτοπεποίθησις ἀλλὰ βίωμα. Ἡ δημιουργία καλλιτέρας Ἑλλάδος δὲν εἶναι μόνον ἱστορικὴ ἐπιταγὴ ἀλλὰ σύγχρονος ζωντανὴ πραγματικότης καὶ δημιουργεῖται κυρίως γιὰ σᾶς. Διότι μελλοντικοὶ θὰ εἶναι οἱ καρποὶ τῆς προσπάθειάς ποῦ συντελεῖται καὶ τὸ μέλλον σᾶς ἀνήκει.

Τελειώνοντας ἀπομένει ἀκόμη κάτι τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ πολεμήσετε. Εἶναι ὁ ἀτομισμὸς, τὸ προαιώνιον ἐλάττωμα τῆς φυλῆς μας. Ζῆτε εἰς μίαν ἐποχὴν κοινωνικῶν ρευμάτων, ὅπου αἱ ἀτομιστικαὶ τάσεις δὲν ἀποτελοῦν πλέον ἀρετὴν μὴ χάσετε λοιπὸν τὴν εὐκαιρίαν, καλλιεργήσατε τὸ κοινωνικὸν πνεῦμα ὑπὸ τὴν ἐννοίαν τοῦ ὑπερατομικοῦ συμφέροντος, εἴτε τῆς κοινωνίας, εἴτε τῆς πατρίδος.

Ἄγαπητοὶ νέοι φοιτηταὶ καὶ φοιτήτριαι,

Ἀρχίζετε τὰς σπουδὰς σας εἰς μίαν περίοδον κατὰ τὴν ὁποῖαν ἡ Παιδεία εὐρίσκεται εἰς τὸ κέντρον τῆς κυβερνητικῆς μερίμνης διὰ τὴν ἐθνικὴν μας ἐπιβίωσιν. Ἐπωφεληθῆτε τῆς ἀγάπης μὲ τὴν ὁποῖαν σᾶς περιβάλλει ἡ Ἐθνικὴ Κυβέρνησις καὶ πρωτοστατήσατε διὰ τὴν δημιουργίαν μιᾶς Ἑλλάδος ἀξίας τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος τῆς καὶ τῶν μεγάλων τῆς πεπρωμένων.

Καὶ τώρα σᾶς καλῶ, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Σχολῆς, νὰ δώσετε τὸν ὄρκον, τὴν ἐπίσημον ὑπόσχεσιν ὅτι θὰ τηρήσετε ὅλας τὰς ὑποχρεώσεις τὰς ὁποίας σᾶς ἐπιβάλλει, ἔναντι τῆς Σχολῆς, ἢ νέα σας ιδιότης τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ πολίτου. Κατὸ

πιν θά ἐπακολουθήσῃ ἢ χειραψία ὡς ἐπισφράγισις τοῦ ὄρκου τὸν ὁποῖον θά ἔχετε δώσει.

Τὸν ὄρκον θά ἀπαγγείλῃ, ἀντιπροσωπεύων ὅλους τοὺς συμφοιτητάς του, ὁ συγκεντρώσας τὴν μεγαλυτέραν βαθμολογίαν, ἐξ ὅλων τῶν νεοεισαχθέντων φοιτητῶν τῆς Σχολῆς.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Φίλοι σπουδασταί,

Με χαράν προσέρχομαι, σήμερον, εις τήν Ἀνωτάτην Βιομηχανικὴν Σχολὴν Θεσσαλονίκης, προκειμένου νὰ παραστῶ εἰς τὴν τελετὴν τῆς εἰσδοχῆς ὑμῶν τῶν νέων, πρωτοετῶν φοιτητῶν καὶ νὰ σὰς συγχαρῶ, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Πολιτείας, μαζὶ μὲ τοὺς φυσικοὺς διδασκάλους σας, διὰ τὴν ἐπιτυχίαν σας αὐτήν. Ἀποτελεῖ σταθμὸν εἰς τὸν βίον σας ἡ σημερινὴ ἡμέρα. Εἶναι σταθμικὴ, ὅπως συνηθίζεται νὰ λέγεται. Διότι ἀπὸ σήμερον, καὶ τυπικῶς πλέον, ἀρχίζει μία νέα περίοδος τῆς ζωῆς σας — ἡ περίοδος τῆς ἐπιμελοῦς παρασκευῆς σας, μετὰ τὸ πέρασ τῆς ὁποίας θὰ εἴσθε ἔτοιμοι νὰ προσφέρετε τὰς ὑπηρεσίας σας, ἀμειβόμενοι δικαίως δι' αὐτάς, εἰς τὴν βιομηχανίαν, τὰς ἐπιχειρήσεις γενικώτερον καὶ ἀκόμη γενικώτερον, εἰς τὴν οἰκονομίαν τῆς Πατρίδος μας, ὡς ἔμπειρα ἐπιστημονικὰ στελέχη.

Ἴσως νομίζετε ὅτι ἦλθα ἐδῶ διὰ νὰ διαφημίσω τὰς προσπάθειάς τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως, διὰ τὴν ἀναμόρφωσιν καὶ πρόοδον τῆς Παιδείας. Ὅχι, κύριοι. Ἔργον τῆς Κυβερνήσεως εἶναι καὶ ἡ ἰδιαιτέρα φροντίς διὰ τὴν Παιδείαν εἰς ὅλας τὰς βαθμίδας τῆς. Ἐνα τῶν κυριωτέρων ἔργων τῆς. Τί Ἐθνικὴ Κυβέρνησις θὰ ἦτο ἂν δὲν εἶχε θέσει ὡς ἕνα τῶν πρωταρχικῶν σκοπῶν τῆς τὴν μέριμναν διὰ τὴν καλυτέραν μόρφωσιν τῶν νέων; Καὶ οὐδεὶς, θεθαίως, δικαιούται νὰ καυχᾶται διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντός του. Πολὺ μᾶλλον μία Κυβέρνησις ὑπάρχουσα καὶ ἐργαζομένη διὰ τὸ καλὸν τοῦ Λαοῦ. Εἶναι ἰδιαιτέρως εὐόωνοι οἱ ὄροι, ὑπὸ τοὺς ὁποίους εἰσέρχεσθε εἰς τὸν κύκλον τῆς Ἀνωτάτης Παιδείας. Προχθὲς μόλις ὁ Πρωθυπουργὸς ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸν Λαόν, τὰ ἀφορῶντα εἰς τὸν Δημόσιον Προϋπολογισμὸν τοῦ ἔτους 1973. Καὶ ἀπὸ τὰ μεγέθη τῶν κονδυλίων, εἰσπράξεων καὶ δαπανῶν τοῦ τε τακτικοῦ προϋπολογισμοῦ, ὅσον καὶ τοῦ τοιοῦτου παραγωγικῶν ἐπενδύσεων, προκύπτει, σαφὲς καὶ ἀναντίρρητον, τὸ μέγα ἄλμα ποὺ ἐπετέλεσεν ἡ Ἑλλάς, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, εἰς τὸν τομέα τῆς οἰκονομικῆς προόδου. Ἀναλογισθῆτε μόνον ὅτι, πρὸ ἐξαετίας, ὁ προϋπολογισμὸς τῆς χώρας ἀνῆρχετο εἰς ποσὸν μικρότερον τοῦ ἐνὸς δισεκατομμυρίου δολλαρίων. Ἐφέτος, ἔπειτα ἀπὸ μίαν ἐργώδη προσπάθειαν εἰς τὸν ἀναπτυξιακὸν τομέα, ὁ προϋπολογισμὸς, εἰς ἀμφοτέρα τὰ σκέλη, ἀνῆλθεν εἰς τὸ ποσὸν τῶν 104 δισεκατομμυρίων δραχμῶν ἢ 3,5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Νομίζω ὅτι οἱ ἀριθμοὶ εἶναι τόσον βοερῶς εὐγλωττοι, ὥστε νὰ μὴ χρειάζωνται εἰδικὴν ἀνάλυσιν. Κατὰ ἕνα ἀπλοῦν σχῆμα, ὁ Λαὸς ἐργάζεται καὶ παράγει προῶν τρισῆμισυ φορὰς μεγαλύτερον τοῦ πρὸ ἐξα-

ετίας ἢ καὶ πενταετίας. Καὶ τοῦτο μεταφράζεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν 104 δισεκατομμυρίων δραχμῶν, ποῦ μόνον ὡς φανταστικὸν ἦτο δυνατόν νὰ θεωρηθῆ ἄλλοτε. Καὶ τὸ ποσὸν αὐτὸ ἐκφράζεται εἰς δραχμάς, αἱ ὁποῖαι, συγκριτικῶς, εἶναι, εἰς ὅλον τὸν Κόσμον, ἀπὸ τὰ ὀλίγιστα νομίσματα ποῦ ὑπέστησαν τὴν μικροτέραν μείωσιν τῆς ἀγοραστικῆς τῶν δυνάμεως. Διὰ νὰ θέσετε ὑπὸ ἔλεγχον αὐτὰ ποῦ σὰς λέγω, συγκρίνατε τὴν δραχμὴν μὲ τὸ πανίσχυρον καὶ περιζήτητον μάρκον τῆς ὑπερευημερούσης Δυτικῆς Γερμανίας. Ἐντὸς τῶν τελευταίων ἐτῶν, τὸ μάρκον ὑπέστη μεγαλυτέραν ἀποδυνάμωσιν τῆς ἀγοραστικῆς τοῦ ἀξίας, ἀπ' ὅσον ἢ δραχμῆ.

Μέσα εἰς τὸ κλίμα καὶ τὰς γενικωτέρας συνθήκας, ποῦ ἐπέτρεψαν τὴν ἐξυγίανσιν καὶ ταυτοχρόνως τὴν τόσον ταχεῖαν ἄνοδον τοῦ ὄγκου τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἦτο ἐπόμενον νὰ ἔχωμεν καὶ τὴν ἄνοδον τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματος τοῦ Ἑλληνοῦ εἰς τὸ ποσὸν τῶν 1.200 δολλαρίων, ὅπου εὐρίσκεται σήμερον, ἔναντι 400 δολλαρίων ποῦ ἐμφανίζει ἢ πολὺ μεγαλυτέρα εἰς ἕκτασιν καὶ φυσικούς πόρους Τουρκία. Μεγάλῃ, ἐπίσης, εἶναι ἡ διαφορὰ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος, ἐν συγκρίσει καὶ πρὸς τὰς ἄλλας Βαλκανικὰς χώρας. Ἔτσι ἡ Πατρίς μας, χάρις εἰς τὴν ἐργασίαν ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ὀρθὴν πολιτικὴν τῆς Κυβερνήσεως, καλπάζει διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν περιοχὴν τῶν λίαν προηγμένων χωρῶν τῆς Δύσεως. Δι' αὐτὸ, φίλοι σπουδασταί, σὰς εἶπα προηγουμένως ὅτι εἶστε τυχηροὶ ποῦ εἰσέρχεσθε εἰς τὴν Ἀνωτάτην Παιδείαν, κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν. Διότι, Θεοῦ θέλοντος καὶ τῆς εἰρήνης συνεχιζομένης, τουλάχιστον εἰς τὴν Εὐρώπην, ὅταν θὰ ἐξέρχεσθε πτυχιούχοι ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλα τὰ οὐσιαστικὰ ἐφόδια, διὰ νὰ εἰσέλθετε εἰς τὸν στίβον τῆς οἰκονομίας τῆς Πατρίδος μας, ὡς ἐξειδικευμένα στελέχη, θὰ εὑρετε μίαν ἀγορὰν ἐργασίας τόσον εὐρεῖαν, ὥστε νὰ δύναται νὰ σὰς ἀπορροφήσῃ ὅλους, μὲ ἱκανοποιητικὴν ἀμοιβήν. Ἐργασθητε, μόνον, κατὰ τὸν χρόνον τῶν σπουδῶν σας, μὲ ζῆλον καὶ πίστιν πρὸς τοὺς ἑαυτοὺς σας καὶ τοὺς ἀκαδημαϊκοὺς διδασκάλους σας — καὶ τὸ μέλλον σὰς ἀναμένει καλύτερον τοῦ σημερινοῦ καὶ ἀπείρωσ ὠραιότερον τοῦ χθεσινοῦ, ποῦ ἐγνωρίσαμεν ἡμεῖς εἰς τὴν ἡλικίαν σας, ὅτε εἴχομεν συντρόφους μόνον τὸν πόλεμον καὶ τὰς στερήσεις.

Αὐτά, κύριοι, εἶχα νὰ σὰς πῶ, χαιρετίζων τὴν εἰσοδὸν σας εἰς τὸ ἐργαστήριον τοῦτο τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ οἰκονομικῆς προκοπῆς τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ὑμῶν τῶν ἰδίων.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέοι Συνάδελφοι,

Ὁ Ἐθνικὸς Σύλλογος Φοιτητῶν τῆς Α.Β.Σ.Θ. σᾶς εὐχεται τὸ καλῶς ἦλθατε. Ὁ σεβαστὸς Κοσμητὼρ τῆς Σχολῆς μας σᾶς ἀνέπτυξε δι' ὀλίγων ὅσα ἔπρεπε νὰ ἀκούσετε εἰς τὰ πρῶτα θήματα τῆς πανεπιστημιακῆς σας ζωῆς.

Ἡ Σχολή μας ἰδρύθη διὰ τοῦ Α.Ν. 800/1948 τῇ πρωτοβουλίᾳ καὶ προτροπῇ τῶν παραγωγικῶν τάξεων καὶ ἐξεχόντων πνευματικῶν παραγόντων τῆς Βορείου Ἑλλάδος.

Τὰ διδασκόμενα μαθήματα εἰς τὴν Σχολὴν μας εἶναι τοιαῦτα, ὥστε ἡ κατάρτισις τῶν φοιτητῶν τῆς νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὰς ἀνάγκας καὶ ἀπαιτήσεις τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς χώρας καὶ εἰδικώτερον τῆς βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως. Εἶναι δὲ μία ἀπὸ τίς πιὸ νέες ἀνώτατες σχολές τῆς Θεσσαλονίκης καὶ θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχη τὰ περισσότερα προβλήματα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔμεῖς οἱ παλαιότεροι συναντήσαμε πολλές δυσκολίες. Ἐν τούτοις εἴμαστε ὑπερήφανοι σήμερον πού σᾶς ὑποδεχόμεθα, διότι μαζί μὲ τὸ καλῶς ἦλθατε ἔχομεν νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι, χάρις εἰς τὴν μοναδικὴν φροντίδα τῆς Ἐθνικῆς μας Κυβερνήσεως διὰ τὰ θέματα τῆς Παιδείας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐργασίαν καὶ τοὺς κόπους τοὺς ὁποίους κατέβαλον οἱ πνευματικοὶ μας πατέρες, ὁ κ. Κυβερνητικὸς Ἐπίτροπος καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Σχολῆς μας, αὕτη τείνει νὰ καταταγῇ σὶς Σχολές μὲ τὰ ὀλιγώτερα προβλήματα. Ἡ κυβερνητικὴ μέριμνα εἶναι σημαντικὴ, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Ὅλοι οἱ παράγοντες τῆς ἐκπαιδεύσεως ἐπιδιώκουν νὰ ἀνεβάσουν τὸ ἐπίπεδον τῆς μορφώσεώς μας εἰς τὰ ἰδανικὰ σημεῖα. Ἡ προσπάθεια γίνεται! Ἐμεῖς ἄς τοὺς ὑποσχεθῶμεν αὐτὴ τὴν στιγμήν ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ γίνουμε πολὺ καλύτεροί τους.