

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ**

**ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ
ΙΕΡ. ΠΡΟΤΣΑΜΕΝΟΥ Ι.Ν. ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΩΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΣ ΤΗΣ Α.Β.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Α.Β.Σ.Θ.**

**ΑΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985
ΣΤΗΝ ΛΙΘΟΥΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ**

**ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ - ΔΕΛΙΒΑΝΗ**



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

**Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ**

ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ

**ΙΕΡ. ΠΡΟΤΑΣΤΑΜΕΝΟΥ Ι.Ν. ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΩΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΣ ΤΗΣ Α.Β.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Α.Β.Σ.Θ.**

**ΔΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ**

**ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ - ΔΕΛΙΒΑΝΗ**



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985

*Αιδεσιμολογιώτατε Εκπρόσωπε του Παναγιώτατου Μητροπολίτη
Πανοσιολογιώτατε
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι
Αγαπητοί συνεργάτες
Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές*

Σήμερα, η Σχολή μας τιμά τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών και έχει για άλλη μια φορά το προνόμιο να έχει ως ομιλητή της ημέρας τον Αρχιμανδρίτη Μακάριο Βαρλά.

Ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Βαρλάς είναι πτυχιούχος της Σχολής μας και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως Πρωτοσύγγελος Ιερών Μητροπόλεων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού (Σκανδιναβία).

Σήμερα είναι ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας και υπεύθυνος ιερέας της Σχολής.

Έγραψε διάφορες μελέτες θρησκευτικού, κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Μακάριος Βαρλάς, που πάντοτε τιμά τη Σχολή μας και προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του σε όλους εμάς, κάθε φορά που χρειάζεται, θα μιλήσει απόψε με θέμα:

«Ο Μέγας Βασίλειος και η κοσμική εξουσία».

*Αιδεσιμολογιώτατε Εκπρόσωπε τού Παναγιώτατου Μητροπολίτη
Κυρία Πρύτανη
Κύριοι Καθηγητές
Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί Φοιτητές και Φοιτήτριες*

Το Ελληνικό έθνος θυμάται σήμερα με ευγνωμοσύνη το πνευματικό του παρελθόν και αποτίει το φόρο τιμής που ταιριάζει στα γράμματα.

Ο συνδυασμός δεν είναι τυχαίος, ούτε άδικος. Στη μάκρα τροχιά της εθνικής μας εξέλιξης με τις άπειρες διακυμάνσεις και τις ποικίλες ανασυνθέσεις, κρίκος συνδετικός που προσαρμόζει άρρηκτα το παρόν με το παρελθόν και ζωογονεί το παρελθόν με τις αξιώσεις του παρόντος, το πνεύμα κυβέρνησε δίκαια την ψυχή, τη δόξα, τον παλμό και τον πόνο του λαού και υπήρξε προστάτης πολύτιμος των εξορμήσεων και των καταπτώσεων της Ελληνικής αλκής.

Μέσα από τις αιώνιες αντιθέσεις που αποτελούν την αδυσώπητη ανάγκη αλλά και την άφθιτη αξία της ζωής, το Ελληνικό πνεύμα βρήκε πάντοτε τον τρόπο να ξεχωρίζει και να τονώνει τα ζωτικά ιδανικά, τα απαραίτητα για την ισόρροπη σύνθεση των πραγματικών δυνατοτήτων του Έθνους. Και παράλληλα προς κάθε νέα σύνθεση, η εξάπλωση της στίλβουσας αίγλης του Ελληνισμού ήταν ο αγλαός καρπός που πρόσφερε στο έθνος που ανάθαλλε, το αιώνιο πνεύμα του, το κύριο αυτό στοιχείο της ακατάβλητης συνέχειας του Ελληνισμού.

Η Ελληνική παιδεία τιμά σήμερα τη μνήμη των τριών πνευματικώτερων Πατέρων της, των ρωμαλεωτέρων και συνθετικωτέρων πνευμάτων της Χριστιανικής Ανατολής.

Πέρασαν από τότε πολλοί αιώνες. Και η Ιστορία που υφαίνει χωρίς διακοπή τον ιστό της ζωής του κόσμου εκμηδενίζει τις μεγάλες περιόδους, από τις οποίες υπολοιπονται μόνο οι ωχρέες απηχήσεις.

Οι Τρεις Ιεράρχες, φυσιογνωμίες μεγάλου πνευματικού και ηθικού βάρους, ακροάστηκαν και κατανόησαν το βαθύτερο παλμό της εποχής τους και βοήθησαν αποτελεσματικά στην ηθική και πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας.

Πνεύματα μοναδικής ακτινοβολίας και λαμπρότητας Θείας, στο καθόλου πνευματικό στερέωμα του χριστιανισμού, έγιναν εγκρατείς φι-

λοσοφίας και επιστήμης, κατανόησαν στην ουσία και στο πνεύμα του Χριστιανισμού της ἀρρητης σοφίας το μέγεθος και αφού στράφηκαν στην κατάκτησή της, την ἐφτασαν, στεφανώθηκαν απ' αυτή κι ἐγιναν ιεροὶ μύστες και λειτουργοὶ του Θεού.

Δούλωσαν τους εαυτούς τους στην ἔμπρακτη λατρεία του Θεού, εισχώρησαν στα βάθη της ουσίας και του πνεύματος της Αγίας Γραφής, ερμήνευσαν εύστοχα τα βαθύτερα νοήματα της Χριστιανικής πίστης και κατάστησαν το χριστιανισμό πανανθρώπινο κτήμα.

Η διαμόρφωση φιλελεύθερου πνεύματος, η ακλόνητη και θερμουργή πίστη τους στο Θεό, η φιλοσοφική και λογοτεχνική διάρθρωση των νοημάτων τους, η βαθειά κατανόηση των ανθρώπινων συναισθημάτων και ανησυχιών, η συνέπεια και απόλυτη αφοσίωσή τους στην ίδεα του αιώνιου υπερβατικού, ο αδιάλειπτος διάλογός τους με αντιπάλους, φίλους, τον εαυτό τους, το Θεό, η αντίδρασή τους στη διαφθορά, στους κινδύνους και στις απειλές, η ζωή τους που ξετυλίχτηκε σε όλα της τα στάδια σε ρυθμό δράματος και το ποικιλόμορφο γενικά έργο τους, τους κατάστησαν όχι μόνο ανυπέρβλητους ποιμένες, αλλά και μεγάλους των γραμμάτων και του πνεύματος σκαπανείς, όμοιους των οποίων δύσκολα μπορεί η ανθρωπότητα να αντιπαρατάξει.

Για τη σημερινή τους γιορτή θεωρήσαμε καλό να αναφερθούμε σε ένα θέμα που απασχολούσε στην εποχή τους σοβαρά την Εκκλησία, το θέμα δηλαδή των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, όπως αυτό αντιμετωπίζεται στα έργα του Μεγάλου Βασιλείου, χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι το θέμα απουσιάζει από τα έργα των άλλων δύο Ιεραρχών και ιδιαίτερα του Ιερού Χρυσοστόμου.

Ο περιορισμός της έρευνάς μας σε ένα μόνο από τους Τρεις Ιεράρχες έγινε για λόγους πρακτικούς και για εμβριθέστερη εξέταση και ανάλυση του θέματος.

Η Κωνσταντίνεια Ειρηνη ἀνοιξε στο Χριστιανισμό μια ευλογημένη περίοδο, αλλά ταυτόχρονα έθεσε και το σοβαρό πρόβλημα των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους.

Ο Βασιλειος, σε αντίθεση με άλλους που θεωρούσαν τον αυτοκράτορα υπερεπίσκοπο, διέκρινε αυστηρά μεταξύ των δύο κόσμων, στη δε πολιτική εξουσία έδιδε θέση ανάλογη προς τη ματαιότητα του κόσμου αυτού.

Αντιμετωπίζοντας την αυτοκρατορική εξουσία, δοκίμασε πολλές φορές κρίση συνείδησης. Μερικές από τις κρίσεις αυτές θα εξετάσουμε παρακάτω, για να δούμε πώς ο Μέγας αυτός Πατέρας αντιλαμβανόταν την κοσμική εξουσία, σε σχέση πάντοτε με τη Χριστιανική θεώρηση του ανθρώπου, ως μετόχου της Βασιλείας του Θεού.

Άλλ' ας δούμε προηγουμένως και με κάθε δυνατή συντομία πώς έβλεπε ο Μέγας Βασιλειος τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Ο Βασίλειος ἡταν Καππαδόκης και επομένως πολίτης μιας χώρας κατακτημένης από τους Ρωμαίους και υποταγμένης στη Ρώμη.

Δε φαίνεται να συμπαθούσε τους Ρωμαίους, ωστόσο όμως θαύμαζε τη δύναμή τους και το συγκευτρωτικό σύστημα διοικησης της αυτοκρατορίας.

Οι διάδοχοι όμως του Κωνσταντίνου, στο Ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας, δεν αρκέστηκαν στο γεγονός ότι στα σχέδιά τους εκμεταλλεύονταν τη δύναμη της Εκκλησίας και γενικότερα του Χριστιανισμού, αλλ' ήθελαν να υποτάξουν εντελώς την Εκκλησία στο Κράτος.

Ο Ουάλης, προκειμένου να σταματήσει τις Χριστιανικές έριδες, δε διστασεις να καταργήσει τον όρο «ομοούσιος» στο Σύμβολο της Πίστεως. «Βούλεται δέ μικροῦ τινος τῶν ἐν τῇ πίστει γεγραμμένων ὑφαιρεθέντος τῆς τοῦ διοσκούριου λέξεως, τοῦτο γενέσθαι»¹.

Πήρε ανοιχτά το μέρος των αιρετικών Αρειανών, ανεβάζοντας στον Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης κάποιο Αρειανό Επίσκοπο, Δημόφιλο.

Στην Αλεξάνδρεια ο Μέγας Αθανάσιος, που πέντε φορές εξοριστήκε για τους αγώνες του εναντίον των Αρειανών, βρίσκεται στο τέλος της ζωής του. Ο αυτοκράτορας περιμένει την είδηση του θανάτου του Αθανασίου, για να ξαναρχίσει τις εχθρότητες εναντίον των Ορθοδόξων. Έτσι αμέσως μετά το θάνατο του Μ. Αθανασίου διώχνονται από τους Επισκοπικούς Θρόνους τους και εξορίζονται οι υπέρμαχοι της Νικαιας Μελέτιος Αντιοχείας, Ευσέβιος Σαμοσάτων και Πελάγιος Λαοδικείας.

Μέσα σ' αυτή τη σκληρή αναμέτρηση μεταξύ αυτοκρατορικής εξουσίας και πνευματικής δύναμης της Εκκλησίας γίνεται Επίσκοπος Καισαρείας ο Βασίλειος. Στην αναμέτρηση που υπάρχει και που συνέχεια εντείνεται, το παράδοξο είναι, ότι τόσο οι διωκόμενοι όσο και οι διώκτες τους φέρουν το όνομα του Χριστιανού. «ὅς ἐπειδὴ εἶδεν ἐν τοῖς παρὰ τῶν ἔχθρῶν διωγμοῖς πληθυνομένην τὴν Ἑκκλησίαν καὶ μᾶλλον θάλλουσαν, μετέστρεψεν ἐαυτοῦ τὴν βουλήν καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ προφανοῦς πολεμεῖ, ἀλλά κεκρυμμένα ἡμῖν τὰ ἔνεδρα τίθησι, καλύπτων αὐ-

1. Γρηγορίου Νύσσης, Κάτα Ευνόμιου, P.G. 45, 293 - 294: «Σύ δέ, φησί, μή μικρόν ποιαῦ βασιλέα τὸν μέγαν τῷ σῷ καταμιχθῆναι λαῷ. Ἀλλά δέξαι κάκείνου κληθῆναι διδάσκαλος, μηδέ ἀντιβῆς τῷ βουλήματι βούλεται δέ μικροῦ τινος τῶν ἐν τῇ πίστει γεγραμμένων ὑφαιρεθέντος τῆς τοῦ διοσκούριου λέξεως, τοῦτο γενέσθαι. Ἀλλά τό μέν μετασχεῖν τῆς Ἑκκλησίας τὸν βασιλέα τῶν μεγίστων είναι πάλιν ὁ διδάσκαλος ἀποκρίνεται... Τῆς δέ πίστεως τοσούτον ἀποσχεῖν ὑφαίρεσιν, ἢ προσθήκην ποιήσασθαι, ώς μηδέ τὴν τάξιν ἀν ἀπαλλάξαι τῶν γεγραμμένων. Ταῦτα δειλός τε καὶ ἀνανδρος, καὶ πρός τὸν ψόφον τῆς θύρας ἐπιτομένος, πρός τὸν τοσούτον ἀξιώματι καὶ εἰπε τῷ λόγῳ, καὶ διά τῶν ἔργων τὸ φηθέν ἐπιστώσατο δέ τὴν τῶν Ἑκκλησιῶν τότε καταστροφήν... Εστησεν ἐν ἐαυτῷ καὶ ἀπέστρεψε μόνος ἀρκέσας τῇ τοῦ κακοῦ προσβολῇ».

τοῦ τὴν ἐπιβουλὴν διά τοῦ ὄνδρας . . περιφέρουσιν, ἵνα καὶ πάθωμεν τά αὐτά τοῖς πατράσιν ἡμῶν, καὶ μὴ δόξωμεν πάσχειν ὑπέρ Χριστοῦ, διά τὸ Χριστιανῶν ὄνομα ἔχειν καὶ τούς διώκοντας»².

Βέβαια ο Μ. Βασίλειος δε διστασε καθόλου να πάρει από την αρχή τη θέση που ἐπρεπε σ' αυτή την αναμέτρηση. Η ευκαιρία του δόθηκε στην Καισάρεια στις 7 Σεπτεμβρίου του 377 κατά την εορτή του Αγίου Ευτυχίου. Στη γιορτή αυτή ἤρθε και μια ομάδα Αρειανών, η οποία είχε προφανώς την υποστήριξη του αυτοκράτορα. Οι Αρειανοί αυτοί προφασίζονταν, ότι στις ομιλίες του Βασιλείου είχαν διαπιστώσει ορισμένες θέσεις του αναφορικά με τη Θεότητα του Αγίου Πνεύματος, τις οποίες οι Αρειανοί εύρισκαν συμβιβαστικές.

Δεν υπήρχε όμως κανένας απολύτως συμβιβασμός του Μ. Βασιλείου με τους Αρειανούς. Όχι μόνο γιατί ο Βασίλειος επαγρυπνούσε για το θέμα αυτό, αλλά και γιατί τήρησε μια πολύ συνεπή στάση. Έτοι παρά τις προσπάθειες για συνδιαλλαγή και δογματική παραδοχή της αλήθειας όπως την είχε διατυπώσει η Ορθόδοξη πλευρά, οι Αρειανοί παρέμειναν αμετάπειστοι και αφού είπαν και ἔκαναν πολλά που λύπησαν το Βασίλειο και τους ομόδοξους του, αναχώρησαν χωρίς να λυθεί το θέμα και ἔτοι το σχίσμα παρέμεινε. «Καὶ τι περὶ αὐτὸν πλάσμα ὀρθότητος καὶ εὐλαβείας παρά πάντων συμφώνως τῶν ἀφικνουμένων θρυλλεῖται, ὡς καὶ τὰ διεστῶτα τῆς πόλεως μέρη εἰς ταῦτον συνελθεῖν, καὶ τῶν πλησιοχώρων τινάς ἐπισκόπων τὴν ἐνωσιν καταδέξασθαι. Οἱ δέ ἡμέτεροι οὐδέν ἀμείνους ἐφάνησαν τῶν ἐλπίδων. Ἐπιστάντες γάρ εὐθύς κατά πόδας τῆς ὑμετέρας ἐξόδου, πολλά μὲν εἶπον λυπηρά, πολλά δέ ἐποίησαν, καὶ τέλος ανεχώρησαν, βεβαιώσαντες ἡμῖν τὸ σχίσμα»³.

Ακολούθησαν πολλές και διάφορες συζητήσεις τόσο για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, δυο και για τη σχέση μεταξύ κοσμικής και πνευματικής εξουσίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο Βασίλειος ενώπιον του υπάρχον των Πραιτωριανών Μοδέστου.

Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός μας διάσωσε στα συγγράμματά του το διάλογο αυτό μεταξύ Μοδέστου και Βασιλείου, ο οποίος σε συντομία ἔχει ως εξής⁴:

- «Μ. Δε φοβάσαι τὴν εξουσία;
- Β. Μήπως συμβεί κάτι; Μήπως πάθω κάτι;
- Μ. Ἐνα από τα πολλά που είναι στην εξουσία μου.
- Β. Ποια είναι αυτά; Ας μου γνωστοποιηθούν.
- Μ. Δήμευση, εξορία, βάσανα, θάνατος.

2. Μ. Βασιλείου, Επιστολή 139, P. G. 32, 231 A.

3. Μ. Βασιλείου, Επιστολή 48, P. G. 32, 142 B.

4. Η παράθεση του διαλόγου είναι παρμένη από το βιβλίο του σεβαστού μου καθηγητή κ. Π. Χρήστου, «Ο Μ. Βασίλειος», εκδόσης του Π.Ι.Π.Μ. Ο διάλογος δεν αποδίδεται αυτούσια όπως στο προαναφερόμενο έργο.

Β. Απειλήσε με με τίποτα άλλο αν υπάρχει, γιατί από αυτά τίποτε δε με θίγει: Δεν υπόκειμαι σε δήμευση, αφού δεν έχω τίποτε εκτός αν χρειαστείς αυτά τα τρίχινα ράκη και τα λίγα βιβλία, στα οποία περιορίζεται όλη η περιουσία μου.

Εξορία δε γνωρίζω, αφού δεν είμαι δεμένος με κανένα τόπο και ούτε αυτό το χώρο που κατοικώ τώρα έχω δικό μου και θα έχω όλο δικό μου αυτόν στον οποίο τυχόν θα εξοριστώ, μάλλον δε όλος είναι του Θεού, ενώ εγώ είμαι πάροικος και παρεπίδημος.

Τα βάσανα τι θα περιλάβουν, αφού στην πραγματικότητα δεν έχω σώμα; Εκτός αν σκέπτεσαι το πρώτο κτύπημα γιατί μόνο αυτού είσαι κύριος.

Ο Βάναστος θα μου είναι ευεργέτης, γιατί θα με στείλει γρηγορότερα στο Θεό».

Ο Μόδεστος είχε επισκεφθεί πολλές πόλεις, είχε συζητήσει με πολλούς επισκόπους και τους είχε βρει πολύ διαφορετικούς από ο, τι τώρα το Βασίλειο. Τώρα δοκίμαζε στενοχώρια γιατί έβλεπε να ανακόπτεται η θριαμβευτική πορεία του. Δεν έκρυψε τις σκέψεις του αυτές από τον Επίσκοπο της Κασσάρειας.

«Μ. Κανείς επίσκοπος έως τώρα δε μίλησε σε μένα το Μόδεστο κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοια παρρησία.

Β. Προφανώς γιατί δε συνάντησες πραγματικό Επίσκοπο».

Ήταν επιεικής στα άλλα ο Βασίλειος, αλλ' όπου διακινδύνευε η αληθινή πίστη στο Θεό, παρέμενε άκαμπτος.

Φωτιά και ξίφος και θηρία και νύχια που σχίζουν τις σάρκες ήταν γι' αυτόν απόλαυση μάλλον παρά φοβέρα. Μπορούσε να τον απειλήσει με ο, τιδήποτε και να του κάνει ο, τιδήποτε, αφού είχε εξουσία.

«Β. Ας ακούσει αυτά και ο Βασιλιάς».

Και ο Βασιλιάς τα άκουσε, θαύμασε το Βασίλειο, εκτίμησε το σθένος του Επισκόπου και τον άμειψε γι' αυτό, ενισχύοντας οικονομικά τα ιδρύματά του⁵.

5. Γρηγ. Θεολογού, Λόγος 43, 48, 51.

«Πῶς ἀνέξιος διηγησάμην, ἢ τίνη τοῦ ὑπάρχου θμασύτητα. ἢ τίνη τοῦ ἀνδρός πρός αὐτὸν μετά σινεσεως ἔνοτασιν; Τί σοι φησίν. Ὡς οὔτος, βούλεται, τούνομα προσιπών (οὕπω γάρ ἐπίσκοπον ήξειν καλεῖν). Τό κατά τοσούτου κράτους τολμῶν, καὶ μόνον τῶν ἄλλων ἀπαυθαδίασεθαι. Τοῦ χάριν, ο γεννάδως φησί, καὶ τίς ή ἀπόνοια. Οὕπω γάρ ἔχω γινώσκειν. Ὄτι μή τά βασιλέως θρησκεύεις, φησί, τῶν ἄλλων ἀπάντων ὑποκλιθέντων καί ἡττημένων. Οὐ γάρ ταῦτα, ἔφη, βασιλεὺς ὁ ἐμός βούλεται φύδε κτίσμα τι προφύκυντεν ἀνέχομαι, Θεοῦ τε κτίσμα τυγχάνων, καὶ Θεός είναι κεκελευσμένος. Ἡμείς δέ τι σοι δοκοῦμεν; Ἡ οὐδέν, ἔφη, ταῦτα προστάτοντες; Τί δαί, οὐ μέγα σοι τό μεθ' ἥμιν τετάχθαι, καὶ κοινωνούς ἔχειν ἡμᾶς; Ὑπαρχοὶ μὲν, φησίν, υμεῖς, καὶ τῶν ἐπιφανῶν, οὐκ ἀρνήσομαι οὕπω δέ Θεοῦ τιμιώτεροι. Καὶ τό κοινωνούς ἔχει, μέγα μέν. (πῶς γάρ οὐ: πλάσμα Θεού καὶ ὑμαῖς ἀλλ' ώστε τινάς ἄλλους τῶν ὑφ' ἡρίν τεταυμένων. Οὐ γάρ πρωτόποις τὸν Χριστιανισμὸν, ἀλλά πίστει χαρακτηρίζεσθαι.

Μετά από επίσκεψή του στην Καισάρεια έμεινε εμβρόντητος και δοκίμασε κατάπληξη για τη συρροή του κδάμου στο ναό την πρέμερα των Θεοφανειών του 372.

Τότε ο οικονόμος των ανακτόρων Δημοσθένης που τόλμησε να προσβάλει το Βασιλείο με βαρβαρίζουσα γλώσσα, άκουσε από το Μ. Βασιλείο τη φράση «εθεασάμεθα και Δημοσθένην αγράμματον» καθώς και τις συστάσεις του μπροστά σε πολλούς άρχοντες, να φροντίζει μόνο για τα καρυκεύματα των φαγητών και να αφήσει σε άλλους τη λύση των δογματικών προβλημάτων⁶.

Μια άλλη περίπτωση αναμέτρησης του Βασιλείου προς την κοσμική εξουσία, ως προς το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο ίδιος απέναντι στην κοσμική εξουσία, είναι όταν πήρε εντολή από τον αυτοκράτορα Ουάλη να μεταβεί στη Μικρή Αρμενία να διεγείρει το ζήλο του κλήρου,

Τότε δή κινηθέντα τόν υπαρχον, ζέσαι τε πλέον τῷ θυμῷ καί τῆς καθεδρᾶς ἔξαναστησαι, καὶ τραχυτέροις πρός αὐτὸν χρήσασθαι λόγοις. Τί δαί; οὐ φοβῇ τὴν ἔξουσίαν, φησίν; Μή τι γένηται; μή δέ τι πάθω; Μή τί; τῶν πολλῶν ἐν, ἡ τῆς ἐμῆς δυναστείας ἔστιν. Τίνα ταῦτα; γνωρίζεσθω γάρ ήμιν. Δῆμευσιν, ἔξορίαν, βασάνους, θάνατον. Εἴ τι ἄλλο, φησίν, ἀπείλει. Τούτων γάρ ήμῶν οὐδέν ἀπτεται. Καὶ τόν εἰπεῖν. Πῶς καὶ τίνα τρόπον; "Οτι τοι, ἐφη, δημεύσει μὲν οὐχ ἀλωτός, ὁ μηδέν ἔχων, πλὴν εἰ τούτων χρήσεις τῶν τρυχίνων μου δακίων, καὶ βιβλίων ὀλιγῶν, ἐν οὓς δὲ πᾶς ἔμοι βίος. Ἐξερίαν δέ οὐ γινώσκω, δὲ μηδενί τόπῳ περίγραπτος, καὶ μήτε ταύτην ἔχων ἔμην, ἢν οικώ νῦν, καὶ πᾶσαν ἔμήν, εἰς ἣν ἂν φίφω μᾶλλον δέ, τοῦ Θεοῦ πᾶσαν, ἢν πάροικος ἔγω καὶ παρεπίδημος. Αἱ βάσανοι δέ, τί ἀν λάβοιεν, οὐκ ὄντος σώματος, πλὴν εἰς τὴν πρώτην λέγους πληγὴν; Ταύτης γάρ οὐ μόνης κύριος. Ο δέ θάνατος εὐεργέτης. Καί γάρ θάτετον πέμψει μὲ πρός Θεόν, φέω, καὶ πολιτεύσθαι καὶ τῷ πλείστῳ τέθνηκα, καὶ πρός ὃν ἐπείγομαι πόρωθεν.

Τούτοις καταπλαγέντα τόν υπαρχον. Οὐδείς φάναι, μέχρι τοῦ νῦν οὕτως ἐμοὶ διείλεκται, καὶ μετά τοσαύτης τῆς παρρησίας, τὸ ἑαυτοῦ προσθείς δόνομα. Οὐδέ γάρ ἐπισκόπῳ θῶσι, φησίν, ἐνέτυχες ἡ πάντως ἀν τοῦτον διειλέχθη τόν τρόπον ύπερ τοιούτων ἀγωνιζάμενος. Τάλλα μὲν γάρ ἐπιεικεῖς ὑμεῖς. Ὑπαρχε καὶ παντός ὅλου ταπεινότεροι, τούτῳ τῆς ἐντολῆς κελευούσης, οὐ δέ δὲ θεός τὸ κινδυνεύσμενον καὶ προκείμενον, τάλλα περιφρονούντες, πρός αὐτὸν μόνον βλέπομεν πῦρ δέ, καὶ ξίφος, καὶ θῆρες, καὶ οἱ τάς σάρκας τέμνοντες δυνυχες, τρυφή μᾶλλον εἰσὶν ἦμιν, ἡ κατάπληξις. Πρός ταῦτα οὐβριζε, ἀπείλει, ποίει πᾶν δι τούν ἣ βουλομένῳ σοι, τῆς ἔξουσίας ἀπόλαυσε. Ἀκούετω ταῦτα καὶ βασιλεὺς: ως ἡμᾶς τε οὐχ αἰρήσεις, οὐδέ πείσεις. ουνθέσθαι τῇ ἀσεβείᾳ, καν ἀπειλῆς χαλεπώτερα...

Μετά ταῦτα αὐτὸν τῷ βασιλεῖ προσελθόντα, ως είχε τάχους. Ἡττήμεθα, βασιλεύ, εἰπεῖν, τοῦ τῆσδε προσβεβλημένου τῆς Ἐκκλησίας. Κρείττων ἀπειλῶν δ ἀνήρ, λόγω στερρότερος πειθούς ισχυρότερος....

"Εξ οἰς, ἑαυτοῦ καταγνάντα τόν βασιλέα, καὶ τῶν ἐγκωμίων τοῦ ἀνδρός ἡττηθέντα (θαυμάζει γάρ ὀνδρός ἀρετήν καὶ πολέμιος), μήτε βιάζεσθαι κελεῦσαι.

6. Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος 43, 52, 53, Σωκράτη, Εκκλησιαστική Ιστορία 4, 2, Σωζόμενού, Εκκλ. Ιστορία 6, 16, Θεοδώρητου, Εκκλ. Ιστορία 4, 19.

που είχε πέσει σε αδράνεια και αδιαφορία και να πληρώσει με ιερείς πολλά κενά που υπήρχαν στην περιοχή αυτή.

Η απόστολή αυτή ήταν για το Βασίλειο στο σταϊχείο του. Ωστόσο ήταν μια εντολή που προερχόταν από ένα αυτοκράτορα, ο οποίος καταδίωκε τους Ορθοδόξους Επισκόπους.

Σε τέτοια όμως περίπτωση, γιατί την ανάλαβε ο Βασίλειος; Η απάντηση είναι η εξής: Η περιοχή στην οποία αποστέλλοταν ο Βασίλειος ανήκε στην πνευματική δικαιοδοσία του Αρχιεπισκόπου της Καισάρειας και επομένως δε μπορούσε ο Βασίλειος να αδιαφορήσει για την πνευματική κατάσταση μιας περιοχής για την οποία ήταν υπεύθυνος.

Εκτός αυτού, ο Βασίλειος νόμιζε ότι με το να αποδεχθεί την απόστολή αυτή, θα αποκτούσε την εύνοια του αυτοκράτορα και θα μείωνε έτσι τη μανιώδη εχθρότητά του εναντίον των Ορθοδόξων.

Αλλά και από το χαρακτήρα του ο Βασίλειος απόφευγε τις μετωπικές συγκρούσεις με την κοσμική εξουσία. Πρόσπαθούσε να είναι νομιμόφρων απέναντι στη βασιλική εξουσία, μέχρι του σημείου όμως που δεν βλάφτονταν τα συμφέροντα της Εκκλησίας.

Όλη του η συμπεριφορά απέγαντι στην κοσμική εξουσία είχε ως κριτήριο το συμφέρον της Εκκλησίας. Τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο Βασίλειος την απόστολή του, τον εκθέτει σε μια Επιστολή του προς τον κόμη Τερέντιο⁷.

Να πώς βλέπει ο Βασίλειος την απόστολή που του ανατέθηκε, η οποία δεν είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί η αντίδραση του κλήρου ήταν πολύ μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και δεν ανάλαβε άλλη παρόμοια απόστολή. «Πῶς οὖν ἡνὶ δυνατόν μοι, τιμιωτάτῃ κεφαλῇ, ποιῆσαι τι τῶν προστεταγμένων, καὶ δοῦναι Ἐπισκόπους τῇ Ἀρμενίᾳ; οὔτε πρός με τοῦ κοινωνοῦ τῆς φροντίδος διατεθέντος, παρ' οὐ ἐγώ προσεδόκων τούς ἐπιτηδίους δινδρας εύρησεν, διά τὸ εἶναι ἐν τῇ παροικίᾳ αὐτοῦ καὶ εὐλαβεῖς, καὶ συνετούς, καὶ τῆς γλώττης ἐμπείρους, καὶ τά λοιπά ἴδιωματα τοῦ Ἐθνους ἐπισταμένους» ὡν εἰδὼς τά δύναματα, ἔκων σιωπήσομαι, ίνα μή τι ἐμπόδιον γένηται πρός τό ἐν ἐτέρῳ γοῦν χρόνῳ χρησιμεύθηναι τὴν Ἀρμενίαν⁸.

Ο Βασίλειος διαμαρτυρόταν συνέχεια για τους βαρείς φόρους που επέβαλλε το κράτος στους πολίτες και για τις καταχρήσεις των οργάνων της εξουσίας σε βάρος των πολιτών.

Ιδιαίτερη μέριμνα έδειχνε για τους δυστυχισμένους και απόκλι-

7. M. Βασιλείου, Επιστολή 99, P. G. 32, 193 A.

«Πάνυ πολλήν σπουδήν ἐνστησάμενος πειθαρχῆσαι μερικῶς γοῦν καὶ τῷ βασιλικῷ προστάγματι καὶ τῷ φιλικῷ τῆς σῆς τιμιότητος γράμματι, οὓν ἐγώ πάντα λόγον καὶ πάσαν γέμειν ὀρθῆς προαιρέσεως καὶ ἀγαθῆς διανοίας πεπίστευκα, εἰς ἔργον ἀγαγεῖν τὴν προθυμίαν οὐκ ἐπετράπτην».

8. M. Βασιλείου, Επιστολή 99, P. G. 32, 195 A.

ρους της ζωής, τα προβλήματα των οποίων προσπαθούσε να κάνει γνωστά στην πολιτεία, για να ληφθεί μέριμνα γι' αυτούς.

Όταν δεν το κατόρθωνε, και ήταν τις περισσότερες φορές, προσπαθούσε να τους περιθάλψει μόνος του.

Έτσι δημιούργησε τη γνωστή Βασιλειάδα, συγκρότημα από ευαγή ιδρύματα, όπου εύρισκαν άνακούφιση εκατοντάδες άνθρωποι που αναξιοπαθούσαν, όχι βέβαια μόνο χριστιανοί αλλά και εθνικοί.

Τα έξοδα λειτουργίας της Βασιλειάδας εξασφάλιζε ο Βασίλειος από δωρεές ευπόρων χριστιανών φίλων του, από τη χρηστή εκμετάλλευση της Εκκλησιαστικής περιουσίας και από προσωπική εργασία αφοσιωμένων χριστιανών, ανδρών και γυναικών.

Όταν η Καππαδοκία χωρίστηκε σε δύο επαρχίες και πολλοί από τους χριστιανούς της Καισάρειας, ίδιαίτερα επίσημα πρόσωπα, μεταφέρθηκαν από την Καισάρεια στην αρχική πρωτεύουσα της δεύτερης επαρχίας, μικρή πολίχνη Ποδανδό για να διαμορφωθεί στην κωμόπολη αυτή ιθύνουσα τάξη⁹, αργότερα δε ζητήθηκαν περισσότεροι φόροι γιατί τώρα υπήρχαν δύο επαρχίες αντί της αρχικής μιας, ο Βασίλειος ύψωσε τη φωνή του εναντίον των Ρωμαίων αρχόντων και τους είπε:

«Καίτοι ἔγωγε καὶ αὐτοῦ τούτου ἐνεκεν ἐδεόμην σοι συνελθεῖν, καὶ δοῦναι γνώμην... εἰπεῖν μετά παρρησίας τῆς σῆς μήτοι νομίζειν αὐτούς δύο κεκτηθεῖαι ἀντί μιᾶς ἐπαρχίας. Οὐ μὲν γάρ ἐξ ἄλλης τινός Οἰκουμένης ἐπεισήγαγον τὴν ἑτέραν ἀλλά παραπλήσιόν τι πεποιήκασιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππον ἡ βοῦν κεκτημένος, εἴτα διχῇ διελών, δύο νομίζειν ἔχειν ἐνδός ἀντί' οὔτε γάρ δύο ἐποίησε, καὶ τὸν ἔνα διέφθειρεν εἰπεῖν δὲ καὶ τοῖς παραδυναστεύουσι, μή τοῦτον αὔξει τὸν τρόπον τὴν βασιλείαν, οὐ γάρ ἐν ἀριθμῷ εἶναι τὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πράγμασιν»¹⁰.

Δηλαδή: Απατάσθε αν νομίζετε ότι χωρίζοντας την Καππαδοκία στα δύο, θα έχετε δύο επαρχίες αντί μιας. Γιατί δε μπορείτε να μεταφέρετε και τη γη μαζί. Μοιάζετε σαν κάποιο που έχει ένα ἀλογό ή ἔνα βόδι και θέλει να τα κόψει στη μέση για να έχει δύο ἀλογα ή δύο βόδια. Το μόνο που θα πετύχει θα είναι να χάσει και το ένα που έχει. Πρέπει να μάθουν αυτοί που κατέχουν την εξουσία, ότι με τέτοιους τρόπους δεν ενισχύεται η αυτοκρατορία. Γιατί η δύναμη δε βρίσκεται στους θεωρητικούς αριθμούς του πληθυσμού, αλλά στις πραγματικές δυνάμεις.

Μια άλλη αντίθεση - διαμαρτυρία του Βασιλείου προς τις Ρωμαϊκές αρχές είναι αυτή που διατύπωσε για τη συνήθειά τους να επιβάλλουν στους διάδικους πολίτες τον όρκο.

«Οὐ παύθεθα κατά πᾶσαν ούνοδον διαμαρτυρόμενοι, καί ίδια ἐν ταῖς συντυχίαις περὶ τῶν αὐτῶν διαλεγόμενοι, ὥστε τούς δρκους ἐπί τοῖς δημοσίοις τελέσμασι μὴ ἐπάγεσθαι παρά τῶν ἀπαιτητῶν τοῖς ἀ-

9. M. Βασιλείου, Επιστολή 74, προς Μαρτινιανό, P. G. 32. 169A.

10. M. Βασιλείου, Επιστολή 74, προς Μαρτινιανό, P. G. 32. 169B.

γροίκοις. Λειπόμενον ἡν καὶ διά τοῦ γράμματος περὶ τῶν αὐτῶν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων διαμαρτύρασθαι, δτὶ προσήκει παύσασθαι ύμᾶς τὸν θάνατον ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων ἐπάγοντας, καὶ ἄλλους επινοῆσαί τινας τρόπους τῶν ἀπαιτήσεων. Ταῦτα πρός σέ γράφομεν, οὐχ ὡς σοῦ δεομένου τῆς ἐκ τῶν λόγων παρακλήσεως (οἰκοθεν γάρ ἔχεις τάς περὶ τὸ φοβεῖσθαι τὸν Κύριον ἀφορμάς), ἀλλ' ἵνα διά σοῦ πάντες οἱ ἀνεχόμενοι σου διδαχθῶσι μὴ παροργίζειν τὸ "Ἄγιον, μηδὲ ἀπηγορευμένον πράγμα τῇ πονηρᾷ συνηθείᾳ εἰς ἀδιαφορίαν κατάγειν... διφονται οἱ ἀπειθοῦντες"¹¹. Αρνεῖται δηλαδὴ ολοκληρωτικά τὴ χρησιμοποίηση του ονόματος του Θεού καὶ προτρέπει τους αρμόδιους να βρουν ἄλλο τρόπο πιστοποίησης της αλήθειας. Θα πρέπει να μάθουν οἱ ἀνθρώποι να μὴ παροργίζουν τὸ Θεό, γιατὶ αυτοὶ που δε θα συμμορφωθούν θα τιμωρηθούν.

Για τους βαρείς φόρους που επέβαλλε τὸ κράτος στους κατοίκους της Ταυρίδας που εργάζονταν στα οφυχεία, ο Βασίλειος διαμαρτυρήθηκε στις αρχές ως εξής: «Εἴ τις οὖν καὶ παρὰ τῶν μικρῶν ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἱκετηρίας ισχύς, παρακλήθητι, θαυμασιώτατε, φιλανθρώπῳ νεύματι ἔλεεινή ἀγροικίᾳ τὴν σωτηρίαν χαρίσασθαι, καὶ τοῖς τὸν Ταύρον οικοῦσι τὸν σιδηροφόρον φορητὴν προσάξαι γενέσθαι τὴν τοῦ σιδήρου συντέλειαν ώς μὴ εἰς δπαξ αὐτούς ἐκτριβῆναι, ἀλλά διαρκῆ αὐτῶν είναι τὴν ὑπηρεσίαν τοῖς δημοσίοις οὖ μάλιστα πάντων μέλειν τῇ ἀξιαγάστῳ σου φιλανθρώπῳ πεπείσμεθα»¹².

Δηλαδὴ: Μη βάζετε τόσο βαρείς φόρους στους ανθρώπους αυτούς, γιατὶ θα αποκάμουν αμέσως. Αφήστε τους και μακροπρόθεσμα θα εξυπηρετήσουν τὸ κράτος.

Αλλά και πόσα ἄλλα διαβήματα δεν ἔκανε ο Βασίλειος πρὸς τὶς Ρωμαϊκές αρχές, απὸ τα οποία καταδείχνεται τὸ βαθὺ αἰσθῆμα αλληλεγγύης που ἐτρεφε πρὸς τους αναξιοπαθούντες, τόσο τους Χριστιανούς, ὃσο και τους εθνικούς.

Εισιγείται π.χ. στὶς αρχές να εξαιρούνται οι φτωχοὶ απὸ τους φόρους, καθὼς και η περιουσία τῆς Εκκλησίας, δηλαδὴ η γη που καλλιεργεῖ, γιατὶ η Εκκλησία συντηρώντας τους φτωχούς, επιτελεῖ ἔργο κοινωνικό, το οποίο δε μπορεῖ να αγνοεῖ τὸ κράτος. «Τούτῳ καταξίωσσον, περὶ ὧν ἀναφέρει τῇ κοσμιότητί σου, δούναι καὶ λόγου παρρησίαν, καὶ περὶ ὧν διαβεβαιοῦται προσχεῖν ἵνα ἀπό γοῦν τοῦ νῦν δυνηθῇ ἡ Ἑκκλησία ἐαυτήν ἀναλαβεῖν, καὶ τῆς πολυκεφάλου ταύτης ὅδρας ἀπαλλαγῆναι. Τοιαύτῃ γάρ ἡ τῶν πτωχῶν κτῆσις, ὥστε ἀεὶ ἡμᾶς ζητῆσαι τὸν ὑποδεχό-

11. Μ. Βασιλείου, Επιστολή 85, P. G. 32, 178A.

12. Μ. Βασιλείου, Επιστολή 110, P. G. 32, 203 B.

μενον αύτήν, διά τό προσαναλίσκειν μᾶλλον τὴν Ἐκκλησίαν, ή τινα καρπόν ἔχειν ἀπό τῶν κτημάτων»¹³.

Αγαπητοί Κύριοι

Η μικρή και συνοπτική αναφορά μας σήμερα σ' ἕνα θέμα που δύνει προσαναφέραμε δεν απασχόλησε μόνο το Μ. Βασίλειο, ευνόητο εἶναι να μη μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι το εξαντλήσαμε.

Απλούστατα μας δόθηκε η δυνατότητα να σταχυολογήσουμε μερικές περιπτώσεις και με βάση αυτές να δώσουμε, όσο μας το επέτρεπε ο χρόνος και οι δυνάμεις μας, δείγματα του ότι ο Μ. Βασίλειος δεν υπήρξε μόνο μεγάλος θεωρητικά μα και στην ουσία, φχι μόνο γιατί χαρακτηρίστηκε από τους σύγχρονούς του ιστορικούς «ως ο κατ' εξοχήν ανήρ της πράξεως», αλλά και γιατί δούλωσε τον εαυτό του στην έμπρακτη απόδειξη της θυσιαστικής αγάπης, που μετουσιώθηκε κι εκφράσθηκε σ' όλη τη ζωή του ως αφοβία στις απειλές και στους κινδύνους, ως βαθειά συναντίληψη των κοινωνικών προβλημάτων και των ανθρώπινων συναισθημάτων, ανησυχιών και αναγκών, ως αντίδραση στη διαφθορά και την αδικία, ως αντίθεση στο κατεστημένο.

Οι θέσεις του στο θέμα που διαπραγματευθήκαμε δεν υπήρξαν θεωρητικές τοποθετήσεις κενές περιεχόμενου, αλλά ουσιαστικές ενέργειες, πολλές από τις οποίες του δημιουργήσαν προβλήματα.

Οι επεμβάσεις του δεν προέρχονταν από παποκαισαρικές του αντιλήψεις, ή ανάμειξη του στα πολιτικά πράγματα για προστόριση ιδιοτελών επιδιώξεων, αλλά αποτέλεσμα της πεποιθησής του στην ανάγκη υπαρξης μιας κοινωνίας δομημένης στα πλαίσια και στα μέτρα των Χριστιανικών επιταγών και αντιλήψεων.

Γιατί τόσο ο Μ. Βασίλειος όσο κι οι άλλοι δύο μελίσσυρτοι ποταμοί της οοφίας, κατά τον υμνογράφο της Εκκλησίας μας, έταξαν ως κύριο μέλημα και σκοπό της ζωής τους τη μέριμνα και φροντίδα του ποιμνίου τους, την αντίληψη και θεραπεία των αναγκών του, την ανακαλυψη του πόνου και την ανακούφιση απ' αυτόν, την εφαρμογή στην πράξη των χριστιανικών αρετών.

Η αντιπαράθεση και αντιπαράταξη τους στην κοσμική εξουσία, άλλοτε παρακλητικά κι' άλλοτε δυναμικά, και η επέμβασή τους σε κάθε άδικη πράξη των αρχόντων του καιρού τους, δύναται στο έργο τους, προέρχονταν από την πεποιθησή τους, ότι την ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να κυβερνά ο νόμος του αυθωπισμού και της δικαιοσύνης, που πατάσσει τον εγωισμό και την αλαζονεία των προνομιούχων της ζωής και συνενώνει τους ανθρώπους στην αδελφότητα που αξιώνει ο Θεός του Ευαγγελίου.

Εκφράζω την ευχή να προσπαθήσουμε κι' εμείς να γίνουμε εραστές των λόγων και της καθόλου ζωής τους, για να αποβει αποδοτικός και καρποφόρος ο λόγος που καθιέρωσε τον κοινό εορτασμό της μνήμης τους, καταξιωμένου αιώνες τώρα στις συνειδήσεις και στις ψυχές μας.